

Nieuwsbrief Stichting Praagse Lente 2020 tot september 2021

Eindelijk hierbij weer een nieuwsbrief over het werk van de Stichting Praagse Lente samenwerkend met de Tsjechische Stichting Immanuel. Tijdens de beperkingen door corona konden Eddy en ik in 2020 maar één keer in Praag aanwezig zijn maar het werk ging voorjaar 2021 op een nieuwe digitale manier wel door.

2020

Op 25 januari was er een dag georganiseerd met de leden van het Tsjechische bestuur om met elkaar na te denken over een nieuwe situatie als gevolg van het feit dat de leiders van Immanuel, Karel & Yvona



Karel en Yvona

Taschner, besloten hadden een stap terug te doen.

De leiding van deze dag was in handen van Eddy de Pender, samen met Tony Kalma. De bedoeling was om de visie van Immanuel opnieuw met elkaar te bespreken en van daaruit nagaan welke taken er zijn, welke talenten voorhanden zijn in de bestuursleden en hoe de werkzaamheden en verantwoordelijkheden georganiseerd kunnen worden. Het was een vruchtbare dag en een eerste stap in leren om gemeenschappelijk op te trekken. Dat klinkt zo gewoon maar dat is voor Tsjechen een leerproces want ze zijn er aan gewend dat het dagelijks bestuur de leiding heeft en er weinig samenwerking is met de andere bestuursleden met hun kwaliteiten.

Foto Mila

In maart zouden Eddy en ik met onze partners naar Praag reizen om de jaarlijkse bestuursvergadering bij te wonen en de pastorale trainingsdag te verzorgen. De reis en hotel waren geboekt toen we twee dagen ervoor hoorden dat vanwege corona Praag op slot zat. We konden het eerst niet geloven want in Nederland leek toen nog niets aan de hand.

Later in mei werd in een bestuursvergadering een nieuw dagelijks bestuur voorgesteld en konden we online meepraten en kijken. Mila Jochmanova werd de voorzitter. Eerder was ze vice-voorzitter. Ze vormt nu met twee anderen het dagelijks bestuur en leidt zo het werk van Immanuel maar er is helaas nog weinig samenwerking met de andere bestuursleden. Ik werk al jaren met Mila samen en dat gaat wel goed.



Het is teleurstellend voor het nieuwe bestuur dat ze zich hebben ingezet om conferenties voor te bereiden en voor meetings met het pastorale team en dat niets life door kon gaan, vanaf maart tot nu. Wel probeerden ze online ontmoetingen te organiseren en schreef ik nieuwsbrieven aan het team.

Door corona had ik tijd om te werken aan het boek over mijn leven waarin het werk in Praag en andere steden in Tsjechië een grote rol speelde. Dit boek was ik gaan schrijven na verzoeken van de Tsjechen en ook van geïnteresseerden uit Nederland. KMS zal dit boek uitgeven nadat het is uitgekomen in de Nederlandse versie.



Begin mei was de eerste versie, die ik met hulp van Martine van Blaaderen schreef, klaar. Toen moest er nog een uitgever gevonden worden. De eerste poging bij een uitgever, die interesse had getoond, mislukte want hij vond het boek niet commercieel genoeg. Bert Bakker van uitgeverij Ekklesia wilde het uitgeven en zo bespraken we hoe dat zou kunnen. Hij wilde het nog een keer zelf redigeren en dat vroeg nog tijd.

Maar op 10 oktober kon Bert mij tijdens de boekpresentatie in de Centrumkerk in Bilthoven het eerste boek geven. Het was heel bijzonder om het resultaat te zien van mijn droom; nl dat ik hoopte na 50 jaar bezig zijn in Tsjechië het boek klaar te hebben; in september 1970 kwam ik voor het eerst in Praag.

De middag van de boekpresentatie was een groot feest met prachtige pianomuziek van Kees van Setten, diverse korte speeches, een dans en ook praktijk-oefeningen uit het boek werden in tweetallen gepraktiseerd. Ik kijk er met plezier aan terug ook omdat het vanwege nieuwe strenge coronamaatregelen bijna niet kon doorgaan, maar gelukkig mochten we behalve de kerk ook

lokalen van de school naast de kerk gebruiken.

Hierna nam ik contact op met KMS en zij accepteerden het voorstel om mijn boek in het Tsjechisch uit te geven; Bert zou het verder regelen met KMS. KMS wilde een hoofdstuk door Anna Svetlikova laten vertalen en dan beoordelen of zij dat goed deed. Dit was ok en zo vertaalt Anna nu mijn boek; ze vertaalde als tolkvertaler al eerdere cursussen voor mij. In November geeft KMS dit boek uit en er zijn plannen om in april een conferentie te organiseren waarin ook de boekpresentatie zal zijn.

2021

Nu mijn boek klaar was, vroeg ik mij af wat verder mijn taak zou kunnen zijn. Ik ontving de gedachte om mijn cursussen te gaan overdragen aan andere leiders in Nederland en Tsjechië en te beginnen met de cursus Luisterend naar God en hoe zijn liefde ontvangen.

Ik wilde beginnen met een groep van 12 Nederlanders maar tot tweemaal toe lukte dat niet vanwege corona. De nieuwe data zijn in september en oktober gepland op vrijdagavonden in Bilthoven..



In maart en april heb ik online de cursus 'Listening to God and Finding your own Identity on the path with Him' aan een grote groep Tsjechische pastorale werkers gegeven. Ik had één ervaring met het geven van een online lezing aan predikanten, nav mijn boek. Online een training geven was wel wennen want het bleek nodig om te werken met veel afbeeldingen. Ik merkte hoe de cursisten aangesproken werden hierdoor bv door deze foto die ik ontving ik van een cursist nadat ik deze afbeelding had gebruikt als illustratie van Lucas 10:38-42, waarin beschreven staat hoe Maria naar Jezus luisterde. Ze had er opgeschreven: 'It's time to be with me.'

Het organiseren van deze cursus was voor het bestuur ook een uitdaging, want het was veel werk voor hen. Maar het ging steeds beter ook doordat de cursus enthousiast ontvangen werd. Er was veel praktijk in kleine groepen zodat er met elkaar Tsjechisch gesproken kon worden. Ook gaven Tsjechen korte getuigenissen. Op advies van mijn vertaalster ga ik nu een nieuwe versie van deze cursus schrijven, die zij dan weer gaat vertalen in het Tsjechisch en misschien ook zelf gebruiken.

Helaas was het een heel zwaar eerste jaar voor het nieuwe dagelijks bestuur omdat het heel teleurstellend was dat vanwege corona geen enkele conferentie door kon gaan. Wel was er online contact met de andere bestuursleden en het pastorale team. De onlinecursus organiseren over Luisteren naar God was ook een heel avontuur geweest. In mei besloot één lid van het dagelijks bestuur uit het bestuur en zelfs uit Immanuel te stappen en moest Mila, de voorzitter, vanwege oververmoeidheid tot eind augustus rust nemen. Hoe het verder zal gaan is nog onzeker, maar duidelijk is wel dat gebed nodig is om een nieuwe visie te ontwikkelen met betere samenwerking met andere bestuursleden of inschakelen van mensen van buiten het bestuur.

Plannen voor het najaar.

Het ziet er naar uit dat er dus volgend jaar een boekpresentatie zal worden georganiseerd door de uitgever KMS met hulp van het bestuur van Immanuel. Mijn taak is nu het verzamelen van namen en adressen van mensen die geïnteresseerd kunnen zijn en uitgenodigd worden hiervoor.

Er staat van 18 tem 21 november een conferentie gepland in een nieuwe plaats, Tabor, over het thema: 'How Jesus love heals our hurts and relationships.' Mila zal de organisatie op zich nemen en Eddy de Pender en ik verzorgen de lezingen en fijn dat onze partners Ineke en Nanne met ons meegaan en meewerken.

Er bestaat de mogelijkheid dat ik daarna nog doorreis naar Podebrady waar ik een fijn contact heb opgebouwd met de gemeente daar. Dat is een gemeente vooral gericht op jonge mensen en wordt geleid door een jong echtpaar; de diensten zijn ook regelmatig in het engels met vertaling in het tsjechisch. Ik begeleid online de vrouw van de voorganger om steeds meer jonge mensen te inspireren.

Voor 2022 ligt alles nog open, wel zal er weer een trainingsdag voor het pastorale team zijn.

Bedankt voor het lezen van deze brief en voor jullie medeleven op vele manieren, dat steunt mij.

Ook dank voor de giften die we mochten ontvangen op NL30INGB0007330158 via stichtingpraagselente.nl KMS heeft financiële steun nodig voor de kosten van het uitgeven van mijn boek o.a voor de vertaling in het tsjechisch. Ik hoop nog een tijdje door te kunnen gaan met dit werk waar ik zoveel van houd.

Hartelijke groeten en een goede herfst gewenst

Tony Kalma (kalma@planet.nl)

