

## Nieuwsbrief Stichting Praagse Lente - november 2015

2015 is een intensief jaar geweest voor het Nederlandse team van Stichting Praagse Lente. In februari een conferentie in Praag, in juni een trainingsdag voor het gebedsteam en in het najaar conferenties in Most, Praag en Ostrava. Over het voorjaar heb ik al eerder geschreven (zie de nieuwsbrief op de website). Het is prachtig om te zien hoe de stichting Immanuel zijn weg vindt in het steeds meer nemen van eigen verantwoordelijkheid.

### Trainingsdag

In juni zijn Janna en Eddy in Praag geweest om training te geven aan het gebedsteam. Het mooie is, dat er ook mensen zijn uitgenodigd, die het verlangen hebben om te groeien in het bidden voor mensen. Bijzonder is ook dat er een groep mensen uit de Rooms-Katholieke kerk is geweest. Deze groep heeft elkaar gevonden in het verlangen meer ruimte te geven aan het werk van de Heilige Geest. Zij voelen zich erg thuis en gezegend bij Immanuel. Het gebedsteam is open en leergierig. Sommigen reizen ruim 8 uur op op zo'n dag aanwezig te zijn.



### Conferentie in Most



Begin oktober is er een conferentie geweest in Most (in het westen van Tsjechië, tegen de Duitse grens aan) met Lin Button. Deze conferentie is georganiseerd door Mila (met hulp van Karel en Yvona). Zij heeft zich erg ingezet om in haar kerk een dergelijke conferentie te organiseren. Zij moest enige weerstand overwinnen, maar heeft volgehouden. Haar vasthoudendheid is beloond, want het was een fantastische conferentie en veel mensen uit haar kerk zijn gezegend. Zij had het ook op haar hart om Lin hiervoor te vragen. Eddy en Ineke waren hierbij aanwezig. Het leuke was dat zij konden logeren bij de dochter en schoonzoon van Mila. Mooi om op die manier betrokken te kunnen zijn.

### Conferentie in Praag

Half november was er een conferentie in Praag, die georganiseerd werd door Karel & Yvona. Ook deze conferentie was in een kerk, namelijk in de kerk van Katka, ook lid van het bestuur van Immanuel. Randall Staley was hier de hoofdspreker. Iedereen was onder de indruk van de kwaliteit van zijn onderwijs en de gebeden. Prachtige dingen zijn er gebeurd. Mensen met diepe wonden zijn aangeraakt en hebben genezing ontvangen. Zo is er voor hen hoop om door te gaan en meer van God te verwachten. Hans & Annie de Weerd en Eddy & Ineke de Pender waren erbij. Op de foto hiernaast zie je Yvona en Mila. (Een beetje in het blauw, omdat de geluidsman het leuk vond om met de kleur van het licht te spelen.



## Conferentie in Ostrava

De conferentie in Praag was op maandag en dinsdag, die in Ostrava op zaterdag. Dat was voor Hans & Annie, Eddy & Ineke nog eens 350 kilometer naar het oosten aan de grens met Polen en Slowakije. Janna en Rob Beek zijn donderdag ingevlogen. Dat betekent dat we met zes Nederlanders bij konden dragen aan deze conferentie. Janna heeft twee lezingen gegeven en Hans één. De conferentie werd gehouden in de kerk van Petr & Petra. Petr is voorganger van een protestantse kerk daar. Zijn vrouw, Petra, is lid van het bestuur van Immanuel. Ook zij heeft een lezing verzorgd. Het was bijzonder dat er nu mensen naar hen toe kwamen in plaats van dat zij maar steeds naar Praag moeten reizen, Het aantal deelnemers overtrof alle verwachtingen. Met 110 deelnemers was de zaal afgeladen vol. De honger om van God genezing te ontvangen was heel groot. Bij de verschillende gebedsmomenten waren steeds goede reacties. Bijzonder ook was, dat Hans en Annie op de vrijdag voorafgaande aan de conferentie drie counseling-sessies hebben gedaan. Dat werd enorm gewaardeerd en de vrucht daarvan was al de volgende dag te zien.



## Plannen voor 2016

Na deze vruchtbare herfst zijn er opnieuw plannen voor 2016. Al eerder is besloten in het najaar weer een grote conferentie met Lin Button en haar team te organiseren. Verder zal er weer een boek van Lin in het Tsjechisch vertaald worden. Ook is er opnieuw een trainingsdag gepland, dit keer op 12 maart. En verder zal er een conferentie zijn in Praag op 11 juni. Als Nederlands team zullen we ook bij deze drie activiteiten een bijdrage mogen leveren.

## Tenslotte

We zijn als Nederlands team dankbaar dat we bij mogen dragen aan de ontwikkeling van het werk in Tsjechië. Dank voor al het meeleven en de gebeden. De toekomst van het werk van Immanuel in Tsjechië ziet er goed uit. Het zal nog wel enkele jaren duren voordat Immanuel helemaal op eigen benen kan staan, maar er is een goede basis. Steun vanuit Stichting de Praagse Lente is nog wel even nodig door middel van het geven van lezingen door financiële support te verlenen. Eddy heeft ten aanzien van het bestuur een adviserende rol. Hij is nauw betrokken en heeft regelmatig contact met Immanuel. Giften zijn dus voorlopig nog wel nodig. Het rekeningnummer is IBAN: NL30INGB0007330158 ten name van Stichting Praagse Lente. Mochten er nog vragen zijn, voel je vrij mij hiervoor te benaderen.

*Eddy de Pender*  
*eddy@depender.org*