

Nieuwsbrief Stichting Praagse Lente december 2019

Aan het einde van het jaar weer een verslag van het werk van Stichting Praagse Lente samenwerkend met de Tsjechische Stichting voor Innerlijke Genezing Immanuel. We hebben een paar weken geleden van Karel en Yvona Taschner gehoord dat ze in maart willen stoppen als leiders van Immanuel maar wel doorgaan als leden van het bestuur. Dat is een ingrijpende verandering; eind januari zal er een dag zijn voor het hele bestuur om met elkaar te bespreken hoe we verder gaan, uitgaande van de visie van Immanuel en hoe die het beste nu te realiseren. Eddy de Pender heeft een voorstel voor deze bespreking geschreven en zal die dag leiden, ik zal er als bestuurslid bij zijn.

Mijn gedachten gingen terug naar 1970 toen ik voor de eerste keer in Praag kwam doordat Nanne, mijn man, daar een internationale spoorwegconferentie had en ik mee kon gaan. Al dwalend door Praag ontdekte ik in een galerie dit wandkleed en kocht het voor ons nieuwe huis. Dit kleed sprak mij



aan en ik zag er bevrijding van onderdrukking in. Omdat ik het over de grens moest smokkelen, wisselden de verkoopster, Maria, en ik onze adressen uit zodat ik haar een kaartje kon sturen dat ik een goede reis had gehad. Toen kort daarop haar dochter stierf ging ik de kleren van onze twee oudste kinderen brengen die net een jaar ouder waren dan haar kleinkinderen voor wie ze ging zorgen. Na 11 jaar tweemaal per jaar kleren brengen, ontmoette ik in de trein een man die mij vroeg om naar zijn kerk te komen. En zo begon ik daar in het diepste geheim met counseling en onderwijs geven, oa in de jeugdgroep. Ik

had nooit kunnen denken dat deze reis in 1970 zoveel gevolgen zou hebben. want volgend jaar kom ik dus 50 jaren in Tsjechië. Dat zoiets simpels als het kopen van een wandkleed zoveel op gang kon brengen!

1 maart 2019 Bestuursvergadering Immanuel

Met zijn vieren: Eddy en Ineke de Pender en Nanne en Tony Kalma wonen we weer de jaarvergadering bij van het bestuur van Immanuel. Ik was blij dat ik mee kon gaan en het lukte net, omdat ik nog aan het revalideren was na een knieoperatie. Ik had ook net gehoord dat ik longkanker had: een uitgezaaide melanoom en de operatie zou in april volgen.

Er zijn goede ontwikkelingen mbt de eigen inzet van de Tsjechische leden. Karel ontving goede berichten van andere predikanten over de novemberconferentie over Innerlijke Genezing die ik samen deed met Mila, een Tsjechisch bestuurslid. We ontvingen de uitnodiging om ook zo'n conferentie te geven in Tabor in 2020. Ook geven meerdere Tsjechen nu workshops en kunnen we vaker in kerken terecht voor onze conferenties. Financieel is Immanuel gezond terwijl er toch veel geld zit in de aankoop van boeken die op conferenties worden verkocht. Een zorg is wel hoe meer mensen te bereiken, ook uit andere kerken; en een goede PR is daarvoor nodig.

2 maart de Pastorale trainingsdag voor het pastorale team en geïnteresseerden

Als thema kozen we: Restoration of spirit, soul and body after abuse. We kozen dit thema omdat op de conferentie in Havlicku Brod in november 2018 weer velen waren die leden aan een vorm van misbruik of dat nu op seksueel gebied was, geen eigen mening of gevoelens mogen hebben, fysiek of geestelijk misbruik. Eddy en ik hielden de lezingen en gaven veel tijd aan verwerking dmv gesprek en gebeden. Er waren nieuwe mensen gekomen met interesse voor dit pastorale werk en dat was bemoedigend. Zo kan ons pastorale team groeien; we hopen wel op meer mannen!



Op 2 en 3 juni gaf Lin Button een conferentie in Praag. Haar man

Ron overleed begin van dit jaar en het was fijn dat Ineke en Eddy naar Praag reisden om haar team te versterken. Het was een goede conferentie maar jammer was het dat er niet heel veel deelnemers waren en de vraag is of juni wel een geschikte maand is om een conferentie te plannen.

Naar Praag van 1 tem 3 november

Vrijdagmiddag 1 november was een vergadering gepland van Eddy, Ineke, Nanne en ik met Yvona en Karel Taschner om de plannen voor 2020 van de Tsjechische Stichting Immanuel te bespreken.

De jaarvergadering en de pastorale trainingsdag werden vastgesteld op 13 en 14 maart; vervolgens vertelden Karel en Yvona dat zij dan ook afscheid wilden nemen als leiders van Immanuel maar wel betrokken wilden blijven en doorgaan als bestuursleden. Dat overviel ons hoewel we wel hadden gezien dat het werk hun zwaar begon te vallen. Eddy stelde voor om een dag te organiseren voor het hele bestuur: het dagelijks bestuur en de zes leden. Op deze dag willen we met elkaar de visie van Immanuel bespreken, hoe we die visie kunnen realiseren en wat de inbreng van een ieder zou kunnen zijn. Hij heeft een voorstel voor deze dag gedaan; op 25 januari zal deze dag plaatsvinden in Praag, Eddy en ik zullen er bij zijn. Belangrijke punten zullen ook zijn: samenwerking met andere kerken, betere promotie van de activiteiten en een goede verdeling van de taken.



Op 2 en 3 november volgde de conferentie over innerlijke genezing: More life in Jesus Christ.

De conferentie werd gehouden in een kerk waar Katka, een bestuurslid, lid van is en we werden hartelijk ontvangen.

De lezingen werden gegeven door Eddy en Tony; workshops door twee Tsjechische teamleden.

's Morgens vertelde ik over hoe de kracht van zegenen meer leven kan brengen en vertelde hoe goed het mij deed als Nanne mij zegende met leven en genezing nu ik immuuntherapie volgde om nieuwe uitzaaiingen van kanker te voorkomen en te bestrijden. Ik vroeg Nanne of hij wilde laten zien hoe hij dat deed en dat deed hij. We kregen er veel positieve reacties op vooral over dat het zo eenvoudig was en tegelijk zo veel kon betekenen. Zondagmiddag gaf ik een workshop over de praktijk van zegenen, hoe dat zelf te doen en die werd heel goed bezocht.

Zondagmorgen waren er twee diensten die goed werden bezocht. Eddy sprak over Walking in the promises of God en gaf voorbeelden vanuit de bijbel en uit zijn persoonlijk leven, wat aansprak.



Daarna sprak ik in de volgende dienst over de kracht van dankbaarheid en de keuze voor dankbaarheid ook in moeilijke situaties. Hoe vaak er in de bijbel gesproken wordt over: wees niet bezorgd want God is bij je. Hoe Gods vrede kan komen als je gericht blijft op wat er wel goed is en vertrouwt op zijn beloften.

Een leuk moment was er toen er een leuke jonge vrouw naar mij toe kwam. Vorig jaar was ik op je conferentie, vertelde ze, en toen gaf je de opdracht in groepjes van twee of drie te gaan staan en je aan elkaar voor te stellen. Dan iemand een hand te geven, hem of haar aan te kijken en te zeggen: jij ben Gods geliefde zoon (dochter), omdat je wel kon weten dat God van je hield

maar het zo goed was om dat van een ander te horen. Ik gaf de jongen naast mij een hand en hij mij en in de pauze hadden we leuk contact. Dat is een fijne vriendschap geworden en zei ze stralend: over drie weken gaan we trouwen. Op zo'n eenvoudige manier kan het gaan!



Dank voor het lezen van deze nieuwsbrief, hiernaast nog de kaart van Tsjechië, die Eddy maakte, met daarop de bestuursleden die meewerken in meerdere plaatsen: in Praag, Most, Ostrava, Cheb, Brno, Havlicku Brod en volgend jaar ook in Tabor.

Fijn dat jullie ons steunen en bemoedigen bij dit werk in Tsjechië. Giften blijven heel welkom: zie www.stichtingpraagselente.nl; NL30INGB 0007330158

Iedereen mooie Kerstdagen gewenst. Tony Kalma

