

Nieuwsbrief Stichting Praagse Lente augustus 2018



Deze keer geen foto van Praag als start, maar een foto van Brno, de 2^e stad van Tsjechië waar we nu ook een conferentie gegeven hebben. Hieronder volgt daarvan een verslag; maar ik, Tony, begin met een verslag van de jaarvergadering van Immanuel, de Tsjechische Stichting voor Innerlijke Genezing. (www.immanuel-zs.cz)

2 maart 2018 Jaarvergadering Immanuel

Met zijn vieren reizen we naar Praag: Eddy en Ineke de Pender en Nanne en Tony Kalma, waar we de jaarvergadering bijwonen en de volgende dag een teamtraining zullen geven.

Het is goed om één keer per jaar als voltallig bestuur bij elkaar te komen om de ontwikkelingen van de Tsjechische Stichting te volgen. Tony is bestuurslid en Eddy is adviseur van de Stichting. Belangrijk bv is het om duidelijkheid te krijgen over wie er verantwoordelijk zijn voor de te houden conferenties en ook: wie er van Immanuel lezingen/workshops kunnen geven in conferenties.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor conferenties.

- Conferenties georganiseerd door Immanuel, zoals de 2-daagse conferenties in Praag
- Conferenties georganiseerd door een bestuurslid of adviseur of een gemeente. De conferentie wordt dan volgens de richtlijnen van Immanuel georganiseerd mbt financiën en pastoraat.
- Conferenties, meestal een 3-daagse eenmaal in de twee jaar, georganiseerd door KMS die dan de verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie en financiën.

Een leuk moment is er voor mij als ik een prachtig kussen ontvang, gemaakt door Mila, omdat ik weer helemaal gezond ben. Wat een feest.

Het is duidelijk dat de Tsjechische Stichting een eigen beleid volgt en dat is een goede ontwikkeling. Ook zijn er al vier personen die lezingen/workshops kunnen geven: Yvona Taschner, Mila Jochmanova, Petra Polachova en Marta Drapolova. Mila heeft aangegeven dat ze graag met Tony een conferentie wil geven en dat gaat in november gebeuren in een nieuwe plaats: Havlicku



Brod. Dan geven we al in zes plaatsen in Tsjechië conferenties

Leanne Payneová



3 maart Pastorale trainingsdag voor het gebedsteam en geïnteresseerden

Aanleiding voor het thema is dat het boek van Leanne Payne: Crisis in Manlijkheid is vertaald in het Tsjechisch en vanaf deze dag te koop zal zijn.

Omdat er vaak een schaarste is van mannen in het gebedsteam in conferenties is het bemoedigend dat er nieuwe geïnteresseerde mannen aanwezig zijn die willen groeien in pastoraal werk

. s Morgens spreekt Eddy over: Wat bedoelen we als we over manlijkheid en vrouwelijkheid spreken, gevolgd door Tony: Hoe toont God zijn manlijkheid en vrouwelijkheid aan ons, hoe lieten onze ouders ons zien wat manlijkheid en vrouwelijkheid was tov elkaar en ons. Welke beelden dragen we met ons mee.

's Middags gaat het over het vinden van een eigen identiteit als man en vrouw en hoe luisteren naar elkaar en naar God helpend kan zijn. Over hoe je in je gedachten besloten kunt hebben niet zoals je vader of moeder te willen zijn en wat dat voor gevolgen kan hebben; over wat een hulp zijn voor elkaar kan betekenen. Het werd een boeiende dag met veel onderlinge gesprekken en gebed, bv voor nieuwe beelden van manlijkheid of vrouwelijkheid; we eindigden met in kleine groepen luisterend te bidden voor elkaar

Conferentie in Brno 17 tem 19 mei

Eddy heeft deze conferentie georganiseerd in samenwerking met de Christian Fellowship gemeente en de Baptist gemeente onder verantwoordelijkheid van Immanuel. We gaan er met z'n zessen heen: Eddy en Ineke de Pender, Janna en Robert Beek en Tony en Nanne Kalma.

Ze verwachten 150 deelnemers en die komen er ook!

We worden heel hartelijk verwelkomd in de gemeente van Christian Fellowship. Er is een groot organisatie team en een gebedsteam; beiden zijn donderdagavond 17 mei op de pastorale trainingsavond aanwezig. Dat is bijzonder maar het

is heel samenbindend en een goed idee om dat in volgende conferenties ook zo te doen. Het blijkt ook hoe moeilijk het is voor velen om een oefening te doen waarbij je kijkt naar de ander en niet praat. Dit om hen te laten ervaren dat het helpend kan zijn om tijd te nemen om naar iemand te kijken, te luisteren en niet te snel te gaan bidden maar tijd te nemen om ook naar God te luisteren.



Vrijdag 18 mei



's Morgens en een deel van de middag worden er counselings gegeven. Het raakt me diep als er een diep bedroefd echtpaar komt dat niet kan begrijpen dat hun tiener een poging deed om een eind aan het leven te maken. We praten en bidden en vragen in gebed om hoop dat er iets goeds zal kunnen gebeuren. Als de volgende morgen ineens die tiener voor me staat tijdens een pauze - ze mocht even weg van het ziekenhuis- huil ik van vreugde. Wat een stap maakt ze; ze kiest om te willen leven en om te ontdekken hoe te leven. 's Middags ontmoet ik haar moeder, die ook kiest om te leven. Aan het eind van de conferentie komt het hele gezin bij een teamlid om gezegend te worden. Ik weet weer waarom ik dit werk doe en hoe bijzonder God werkt in het leven van mensen. Ik heb nog contact met hen en het is mooi te horen dat het langzamerhand beter gaat, ook door een goede begeleiding.

Vrijdagavond opent Janna de conferentie met de lezing: Gods genezende Tegenwoordigheid en gebruikt daarbij het beeld van een huis waarbij je in iedere ruimte vrij bent om Zijn aanwezigheid uit te nodigen.

Eddy vervolgt zaterdagmorgen met: Ontvangen en geven van vergeving gevolgd door Tony: Gods genezende Tegenwoordigheid voor je geest, ziel en lichaam.

's Middags spreekt Janna over de levengevende moederliefde en sluit Eddy af met de bevestigende liefde van de vader.

Er is steeds veel aandacht en veel mensen vragen om gesprek/gebed. Als Eddy vraagt wie er een getuigenis wil geven



horen we verhalen zoals: God beantwoordde mijn gebeden, ik werd bemoedigd, ik werd genezen in mijn hart. Het was een conferentie vol van Gods vrede en liefde. Tijdens de evaluatie met het hele team ontvangen we fijne feedback. Het was spannend geweest voor hen, zo'n eerste conferentie over innerlijke genezing maar het smaakte naar meer. Vooral de voor hen nieuwe manier van bidden: veel minder zelf doen/denken maar een open luisterende houding naar de ander en naar God was heel goed geweest.

Heel bijzonder is ook dat er in Brno een gebedshuis is waarin dag en nacht gebeden wordt door allerlei personen, steeds een uur. Wij deden dat ook een uur als team en het was zo goed daar te zijn en je verbonden te weten met de

stad en haar inwoners. In de zondagmorgendienst werden we nog als Dutch team gezegend en het was goed te horen dat ze ook financieel goed uitgekomen waren.



- Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdrav - tak jak se dobře daří tvé duši.
- Velice jsem se zaradoval, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom že žiješ v pravdě. Nemám větší radost, než kdykoliv si říci, že moje děti žijí v pravdě.

Hoe het verder gaat in 2018 en 2019

2018

- 3-daagse conferentie in Praag van 28 tem 30 september met Lisa Guinness, Thema: A taste of the Journey of Grace. De workshops zullen worden gegeven door drie Tsjechen en één door Tony, die ook een lezing zal geven.
- Conferentie in Havlicku Brod: een nieuwe plaats, op 17 en 18 november met een pastorale training op donderdagavond 16 november. Deze conferentie wordt georganiseerd door Cirkev Bratrská kerk ism Christian Fellowship gemeente. Thema: How Jesus heals our hurts and relationships. Sprekers: Mila Jochmanova en Tony Kalma

2019 (voorlopig)

- Pastorale trainingsdag begin maart door Eddy en Ineke de Pender en Nanne en Tony Kalma
- In mei 2-daagse conferentie in Most met de sprekers: Yvona Taschnerova, Marta Drapolova en Tony Kalma
- Najaar een conferentie met team uit Nederland en misschien een vervolgonferentie in Brno.



Dit kaartje laat mooi zien hoe ons werkgebied er nu uitziet van het uiterste westen tot het oosten van Tsjechië.(paars: daar werken we nu; geel de mogelijke nieuwe plaatsen)

Tenslotte We zijn als Nederlands team dankbaar dat we bij mogen dragen aan de ontwikkeling van het werk in Tsjechië. Dank voor al het meeleven en de gebeden

Hartelijke groeten,

Tony Kalma (kalma@planet.nl), Stichting Praagse Lente te Bilthoven. www.stichtingpraagselente.nl.

Giften voor het werk blijven welkom en zijn hard nodig om dit werk te kunnen blijven doen.

IBAN: NL30INGB0007330158 tgv Stichting Praagse Lente.